

De drifttoan

Ik daal del in 't lichem fan dyn pyn,
proef 't flais, drink 't reukloaze nat.
Ik loog de sappen út dyn skoat.

Met elke stoat laadst dy foor de ontlading op.
Dou flústerst wînsen in myn oor.
Ik geef an de drifttoan gehoor.

Met dúm en fingers draai ik dij,
de stimknop op 'e hals in dij,
de knop dystou sels worst.

Ik befrij dy tydlik fan dyn lijen.
Ik bring dy na de liefde foor dysels.
Dou dirigeerst met dyn mând,

omslútst my op 'e kop.
In de dúzzeltiid en de geuren fan 't bêd
doofst de brând met 'n sigaret.